

ONZEKERE TIJDEN

Dit zijn, bij God, onzekere tijden
De aarde houdt angstig de adem in
Wat ooit zo belangrijk leek, heeft amper nog zin
Is dit het einde of een nieuw begin?
Ach lief, het antwoord zal moeten wachten
Tot dan zijn we samen, in onze gedachten

Al ben ik hier en al ben jij daar
Je weet: wij horen bij elkaar
'k Wacht ongeduldig op de dag
Dat ik je weer omhelzen mag
Lief, tel vandaag je zegeningen
Want er zijn nog ergere dingen
Veel erger nog dan ziekte en dood
dan pijn en angst en verdriet
Is het niet te stuiten virus
Van het Coronalied

Heer, wat heb ik U dan toch misdaan
Dat u ons zomaar heeft verlaten
Leeg zijn onze armen en leeg zijn onze straten
Hoe kon u ons hier achterlaten
Met al die kleffe poëzie
Die suikerzieke onanie

Al ben ik hier en al ben jij daar
Je weet: wij horen bij elkaar
'k Wacht ongeduldig op de dag
Dat ik je weer omhelzen mag
Lief, tel vandaag je zegeningen
Want er zijn, geen ergere dingen
Dan zo'n kitscherig, vergezocht
Singersongallongwangedrocht
Zo'n lied vol lekkend lichaamsvocht
dat over ons heen wordt gevlogd
Tot we onder zijn geblogd
En we weer zijn uitgelogd

Het ergste van quarantaine
Is de frontale migraine
Door de zanger die sans gêne

Zingt van onze condition humaine
Zonder enige ethische
Laat staat: esthetische
Laat staan: poëtische
Hygiëne

Al ben ik hier en al ben jij daar
Je weet: wij horen bij elkaar
'k Wacht ongeduldig op de dag
Dat ik je weer omhelzen mag
Dag...
Dag...
Dag, mijn liefje...
Dag
...

PW versie 16 okt. '20